

bewusten God, die alles planmatig ingericht heeft en boven zijne schepping staat. Dat niet alieen, maar als theoloog gaat hij ook alle die onderwerpen, na ze eerst in natuurkundigen zin behandeld te hebben, ook opvatten en beschouwen in figuurlijken zin. Dit zou tot veel „Spie- lereien” en ongepaste vergelijkingen en vergeestelijkingen aanleiding kunnen geven, maar de Schrijver weet zich daar goed voor te wachten. Het werkje, 103 bladzijden groot bevat veel wetenswaardigs, is duidelijk en levendig geschreven en kan menigeen iets meer doen kennen van „God in de Natuur en de Genade.”

---

Een lid onzer Kerk verzocht ons voor onderstaande vraag een plaatsje in de „Vrije Kerk”. Wij willigen dat verzoek gaarne in, vertrouwend, dat deze of gene onzer lezers wel tijd en lust zal hebben, om haar in dit tijdschrift te beantwoorden.

#### VRAAG.

Wat verstaat Paulus in Rom. 3:22 en 26 en in Gal. 2:16 en 20 onder de uitdrukking: geloof van Jezus (Christus, des Zoons van God)?

L.

B.

De bedoeling dezer vraag is zeker deze, of daaronder verstaan moet worden het geloof, dat Jezus zelf bezit, of dat Hij bewerkt, of dat Hem tot voorwerp heeft. Er is hier reeds veel over geschreven, (A. Scholten, *Leer der Herv. Kerk II*, p. 77, 4<sup>e</sup> druk) maar uitgemaakt en voor allen bevredigend opgelost is de kwestie nog niet. Ze mag daarom nog wel eens besproken worden.

*Francker.*

H. BAVINCK.

---