

*Authority, the function of authority in life and its relation to legalism in ethics and religion.* By A. v. C. P. Huizinga. Boston, Sherman, French and Company 1911.

De Schrijver van dit werk is, gelijk zijn naam reeds aanwijst, een Nederlander van afkomst, maar woont reeds zoolang in Amerika, dat het Engelsch hem tot zijne moedertaal geworden is. Door onderscheidene artikelen in tijdschriften, en door belangrijke zelfstandige onderhandelingen, o.a. over het Pragmatisme, verwierf hij zich een goeden naam. Zijn laatste werk, waarvan wij den titel hierboven afschreven, is het omvangrijkste (265 blad-zijden) en handelt over een onderwerp, dat in de hoogste mate actueel mag heeten. Want niet alleen wordt het gezag heden ten dage van allerlei zijden ontkend en bestreden, maar in breeder kring ontwaakt ook weer het besef, dat wij het gezag op de verschillende terreinen des levens niet missen kunnen en dat er dus aan eene heldere omschrijving en aan eene hechte fundeering van het gezag dringende behoefte bestaat. De Heer Huizinga verdeelt zijn werk in twee deelen, waarvan het eerste de psychologische en sociologische, en het tweede de metaphysische en theologische zijde van het gezag in beschouwing neemt. Dit toont reeds de veelheid van onderwerpen aan, die hier ter sprake komen. In het eerste deel handelt de Schrijver o.a. over gezag en vrijheid, kerk en staat, zedelijk gezag, zedelijke verplichting enz.; in het tweede over het gezag in de stelsels van Hegel, Kant, Sabatier, Ritschl, het Pragmatisme, over 't gezag des Bijbels, geloof en gezag, wetenschap en geloof enz. Men kan hieruit reeds opmaken, dat de Heer Huizinga deze onderwerpen niet in den breede behandelt en ze nog veel minder uitput; hij geeft slechts korte opmerkingen en kleine schetsen, en wekt meer gedachten op dan dat hij er geeft. Maar de Schrijver toont van het begin tot het einde zijne groote belesenheid; hij haalt voortdurend Amerikaanse, Engelsche, Fransche, Deutsche, Nederlandsche werken aan en weet daaraan menigmaal treffende en vruchtbare citaten te ontleenen. Daarom mag hij in zijne voorrede ook gerust schrijven: if this essay does not convince, it may at least clarify some notions regarding the subject; or, better still, it may occasion abler scholars to give it deserved attention. Met dien wensch stemmen wij van harte in, en evenzoo met den grond, waarop hij dien wensch doet rusten: for one thing is certain: authority must become the most vital question for an age, which — rightly or wrongly — tends to challenge its established forms.

Amsterdam.

BAVINCK.

---

Ger. van Eekeren. *Annie Hada, Het leven eener vrouw.* 2 dln., P. N. van Kampen en Zn., Amsterdam.

Het is eigenlijk oneerlijk tegenover een auteur van de beteekenis van Gerard van Eekeren, in een paar bladzijden „boekbeoordeeling” af te rekenen met een werk, waaraan hij drie jaren van studie heeft gewijd.